

Här förstorar eller ↑ minskar du texten

Posten TOREKOV 100 År.



Posten i Torekov har i snart 25 år residerat i "Magasinet" — den gamla magasinbyggnaden vid Torekovs hamnplan. Entrén som bilden visar vetter mot Frännegatan

BASTAD (HD) Postexpeditionen i Torekov är dagens hundraåring i bjärebygden. Några minnesord inför "mistolpen" kan vara befogade. Stationsmästare Svea Malmström vid dagens postexpedition — belägen mellan Hamnplan och Frennegatan i Torekov — fick en påminnelse om hundraårsdagen genom en brevöförsändelse som anlände nu i december. En ganska unik sådan och som visade sig ha en samlare som avsändare. En som utbad sig ett extra stämpelavtryck för årets första dag: 1 januari 1974. Motivering: posten i Torekov har sin 100-årsdag. En uppgift som visar sig vara fullt riktig. För posten i Torekov finns i postala handlingar noterat: tillkom 1874—01—01. Poststation t.o.m. 1951—09—30. Sen kom värdigheten som postexpedition — det som gäller i dag.

Men att få någon att minnas postinrättningen i Torekov för hundra år sedan är inte så lätt. "Tipsvägen" kom signaturen dock fram till den gamle långseglaren Henning Johansson — i dag en 85-årig saltstänkt pensionär, som slagit sig till ro efter ett långt liv å sjön. Och som är ägare till det hus vid Torekavs Christopher Barfoths gata, där posten var inrymd under de första åren. — Jag minns att jag som liten grabb hämtade posten här i en lucka i dörren. Därinnanför satt "postmästaren", som då var fröken Albertina Bergström. En myndig kvinna — mån om sin värdighet och som barskt kunde tillrättavisa dåtida unga män, som vågade tilltala med ordet "hon", att Fröken Bergström skulle det vara...

LUCKA I MINNE

Ett långt liv till sjöss med inslag av minnesrika jorden-runt-seglatser, har dock inte lyckats plåna ut minnet från barnåren i Torekov för den gamle Henning Johansson. Han pekar ut dörrarnas placering — hur man kom in och hur man en smula räddhågat steg fram till luckan. Att han långt senare — när det var dags att lägga upp med sjömanslivet för gott — skulle själv bli ägare till dåtida posthuset, var något av ödets skickelse. — Jag tapetserade över minnena efter posten, berättar Henning. Söndagsfin och nyrakad på årets första dag och som gärna visar runt på gamla gulnade hushandlingar och fartygstavlor. Och av Henning får vi veta, att med posten i Torekov är förknippat namnet Bergström under långliga tider. Här skymtar fram postföreståndare som Albertina Bergström och sen vidare släktled med inslag av namn som: Maria, Carl och Berta Bergström. Det var den sistnämnda som 1946 efterträddes av nuvarande stationsmästaren Svea Malmström. Fru Malmström tog över posten, då den var inrymd i ett annat hus vid Christopher Barfoths gata — närmare hamnen — och så kom flyttningen till nuvarande "Magasinet" 1 april 1950 och i samband med höjningen till postexpedition. Allt detta hör mer till nya tiders postala historia — en utveckling, som inte minst industri- och turistorten Torekov satt fantastisk fart på. Det ligger postal utvecklingshistoria från luckan i väggen på Albertina Bergströms dagar till dagens moderna postinrättning.

Vad de nu inledda nya hundra åren skall innebära av förändring återstår att se. Det sekel som gått är väl fylt för samhällets funktion.

En ros till en 100-åring!

Postveteran avtackad efter 38 tjänstgöringsår



Postmästare Sven Broman avtackar här fru Svea Malmström vid posten i Torekov. Hon lämnar nu tjänsten efter 38 år inom posten.

Efter 38 års arbete inom posten blev i veckan fru Svea Malmström, avtackad då hon började sin sista tjänstgöringsdag. Från posten i Ängelholm fanns då på plats postmästare Sven Broman, överkontrollör Gussar Bengtsson, överpostexp. Ruth Lundvall och Brita Knutsson samt 1:e kontorsskrivare K. G. Andersson.

Postmästare Broman erinrade om fru Malmströms gärning. Det var redan 1937 hon började som postbiträde i Malen i Båstad. Åren 1941-46 var hon föreståndare vid posten i V. Karup och från 1946 samma syssla vid Torekovs-posten där hon från oktober 1951 varit stationsmäs-

tare. Det är således 29 år fru Malmström tjänstgjort enbart i Torekov. Postmästaren fann det säreget att fru Malmström inte på lång tid tillbaka som 24 år varit sjukskriven en enda dag. Och där kunde faktiskt fru Malmström inflika att bortavaron den gången inte var p. g. a. sjukdom utan av familjeskäl då maken avlidit.

— Fru Malmström har alltid visat just den takt och finkänslighet som ofta är nödvändigt för en sommarort som Torekov med omfattande kontakt med många människor, framhöll postmästaren. Han överlämnade så

blommor. Från arbetskollegerna i Ängelholm överräckte överpostexp. Brita Knutsson en present. Kollegerna i Torekov tackade genom postbiträde Anna-Lisa Krag med present och Statsanställdas förbund cvd. 3011 genom brevbärare Knut Larsson med blommor.

Trots den jättiga morgontimmen med allt postsorterandet i de alltför trånga lokalerna i Torekov, tog man sig tid till en kopp kaffe dagen till ära. Postmästaren kunde härunder upplysa att man försöker ordna nya lokaler för Torekovs-posten. I Båstad blir det också nytt tidigast våren 1977.