

Bjäre-Hov har som namn tjänat ut. Hov, Båstad, ska ta över!

I jämnt 30 år och ett kvartal därtill har "Vita Huset" i Hov i Bjäre haft bygdens poststation som sin trygga hyresgäst. Med september månads slut är den fasta postepokens tid förbi. Adressen "Bjäre-Hov" kan därmed plånas ut. Tiden 30 år och ett kvartal gäller även för poststationens föreståndare — fru Blenda Petersson. Hon är lika gammal i postlokalen som posten själv. Båda drog in samtidigt. Men "Vita Huset" har mer av minne, för Blenda Petersson. Den långa vita byggnaden är hennes barndoms hem. Sommartilflykten för familjen Thulin i Stockholm. En familj med gamla bjärerötter och med Blenda Petersson som en av medlemmarna. Hon som kom för att stanna längst i Vita Huset...

— Visst känns det vemodigt att lämna en befattning som man trivts med. Att inte längre få ha kontakten med Hov-byns folk via postluckan — så tycker Blenda Petersson nu inför uppbrottet. Men samtidigt har det blivit så att "Vita Huset" förlorat mycket av sin charm. Kanske mest märkbart för den som haft stor del av sin barndom och sen sin dagliga gärning innanför husets väggar.

ETT ÖDE HUS

Vita Huset står tomt och öde med undantag för det rum som posten disponerar. Inga hyresgäster finns längre.

Husets förre ägare och vårdare — och därtill Hov-postens meste vän och gynnare — framlidne köpmannen Per Hjalmar Persson — gick ur tiden för ett år sedan. Han månade mycket för posten. Han slapp uppleva att se Vita Huset med tomma fönster. Orh att "hans" poststation — Bjäre-Hov — försvinner för alltid.

Sista septemberdagen 1968 är också poststationens...

— Jag började här den 1 juli 1938 — säger fru Petersson. — Den postala lärdomen fick jag av lärare Lars Malmström. I hans villa en bit neråt



Poststationsföreståndaren fru Blenda Petersson syns här vid den samlande punkten för postens fasta serviceställe: postskyllten och brevlådan.

vägen mot Torekov var "postkontor" innan lokalen i Vita Huset kom till. I juli för 30 år sedan kom flyttningen hit. Och här har jag varit sen dess. Jag tror knappast jag haft så mycket

som en veckas sjukledigt under de många åren. Det är bara semestrarna som "brutit av" den vardagliga gärningen i postens tjänst. Och ofta har det varit besvärligt att ordna vika-rie...

Den 1 oktober går Bjäre-Hov-postens kunder över till att betjänas av lantbrevbärare Carl Persson. Men denne går ut från posten i Båstad. För fru Petersson blir det post även i fortsättningen. Hon tar över poststationen i Västra Karup — ett par kilometer bort. Dess nuvarande föreståndare — fru Elsa Sjöstrand — tar i sin tur hand om Grevie-posten. Det blir i helt nya lokaler som inrättats i Grevies nya bankhus.

För posten i Bjäre-Hov finns ingen återvändo...

Poststationen i Bjäre-Hov indrages för andra gången

När poststationen i Bjäre-Hov vid månadskiftet strykes ur förteckningen över de svenska postanstalterna, är händelsen märklig även ur den synpunkten, att poststationen då indrages för andra gången. En poststation med namnet Houf öppnades den 1 januari 1874 men indrogs med utgången av mars 1879 för att sedan "återuppstå" den 1 april 1893. Poststationens namn kom under årens lopp att ändras till Hof och Hov, innan den namnändrades till Bjäre-Hov den 1 oktober 1954. När poststationen nu indrages, får invånarna i Bjäre-Hov den nya postadressen Båstad.

Poststationen i Houf tillkom säkerligen som en följd av den samtidiga indragningen av den sk kronobrevbäringen. Till 1873 års riksdag hade avlåtits en proposition "om upphörande af den vissa hemman nu åliggande såväl ordinarie som extra kronobrevbäringen och den förras öfvertagande af postverket". skulle inrättas nya "post-

gångar" på de linjer, som befunnas lämpa sig för både kronobrevs och enskilda brev "fortskaffande"; post- och brevbararestationer skulle inrättas i mån av behov. Förslaget bifölls av riksdagen och den 5 december samma år utfäddades en kungörelse, "att den skyldighet till fortskaffande af allmänna kungörelser, brev och kallelser, som under benämningen af kronopost, åligger krono-, skatte- och de allmänna frälsehemmanen, skall med utgången af innevarande år upphöra". Beslutet hade till följd, att ett stort antal postanstalter och postföringslinjer inrättades. Åren 1873-1876 ökade antalet postanstalter från 581 till 1.888 — de mer än trefaldigades alltså på bara fyra år. Kronobrevbäringen torde ha varit helt övertagen av postverket med utgången av juli 1877.

I ett gulnat och delvis söndervitttrat postlexikon från 1883, "utarbetadt och utgifvet på föranstaltande

af Kongl. Generalpoststyrelsen" anges för Houf ortens "beskaffenhets" till "Kyrkoherdeboställe i Houfs socken i Kristianstads län". Kyrkoherden och hans grannar fick under de "poststationslösa" åren 1879—1893 utträta sina postärenden vid dåvarande postkontoret i Båstad och Båstad var också deras dåtida postadress.

Poststationen i Houf förestods vid tiden för sekelskiftet av folkskolläraren Lars Malmström, som var född den 17 mars 1863 i Gödelöfs socken inom Malmöhus län. Hans inkomster som folkskollärare utökades med den 300 kronor om året — 82 öre om dagen alltså — vartill postverket värderade hans postarbete. För den ersättning skulle han också hålla lokal för poststationen. Postverkets kostnader för poststationen täcktes af frimärksförsäljningen, som exempelvis 1991 inbringades 995 kronor.

Postverket rationaliserar med Tjorvens hjälp i Bjäre

På måndag slås poststationen i Bjäre-Hov igen! Den blev 30 år gammal. Fyra andra stationer inom Bjärebygden har slagits igen under de närmast föregående åren. Inom loppet av en tioårsperiod skall hela den stora omorganisationen av postverksamheten i Bjärebygden vara slutförd. Då kommer det bara att finnas nio postkontor kvar. Ängelholm 1 och Strövelstorp inräknade. De som får behålla sin poststation är Strövelstorp, Vejbystrand, Munka Ljungby, Skölderviken, Förslövsholm, Grevie, Båstad och Torekov. Förutom Ängelholms förstås. Postadresser blir det endast tre: Ängelholm, Förslöv och Båstad. Någon försämring för postens kunder skall det inte bli. Lantbrevbäringen kommer in i bilden i stället för de gamla poststationerna. Det blir ett litet rullande postkontor ända fram till den egna stugdörre.

Någon omedelbar nedläggning är det inte aktuellt med på något håll. Närmast i tur efter Bjäre-Hov, som alltså slås igen på måndag, är Västra Karup.

□ PENSION

Men det blir först om 5-3 år. Det hänger samman med personalfrågor. Fru Blendå Petersson, som fram till måndag är föreståndare för Bjäre-Hov, blir föreståndare för Västra Karup, när den nya stationen i Grevie öppnas på tiadag.

Fru Petersson har 4-5 år kvar till pension. Så länge får poststationen vara kvar.

— Vi försöker föra en human personalpolitik och inte bara slänga iväg personal, som man gör på vissa andra håll, säger postmästare Oscar Bondesson i Ängelholm till Arb. t.

□ NYA NAMN

Hels den här väldiga omställningen av postorganisationen kommer att pågå under en tioårsperiod, tipsar Bondesson. Under tiden ska alla de stationer som inte ska finnas kvar läggas ner.

De flesta av de som får vara kvar kommer att få nya namn. Skölderviken, Vejbystrand och Munka Ljungby kommer att heta Ängelholm men med olika sifferbeteckning. Strövelstorp heter ju sedan en tid tillbaka redan Ängelholm, med sifferbeteckningen 2.

Grevie får inte behålla sitt namn. Postkontoret kommer att sortera under Förslövsholm och namnet Förslövsholm 2. Samma förhållande gäller med Torekov som får heta Båstad 2.

□ PROTSTER

Det kommer att resas många protester mot de omläggningar som nu

genomförs. Många vill ha postkontoren kvar och andra tycker inte om att det gamla namnet försvinner ur postnummerkatalogen.

— Vi går inte fram hänsynslöst vid omorganisationen, säger Bondesson.

— Vi har goda kontakter med myndigheter, de kommunalt engagerade och stora företag och vi diskutera den nya organisationen med



Den nya postbilen Tjorven ses här i sin födelsestad, Kalmar. Men den kommer att bli en vardaglig företeelse i Bjärebygden i framtiden.

dess innan något definitivt spikas.

Det återstår emellertid mycket arbete innan planen kan förverkligas. Långt ifrån alla utredningar är

slutförda ännu. I vissa fall knappt påbörjade. Några definitiva beslut om taktiken för genomförandet och tiderna kan inte ges.

Utökad lantbrevbäring på Bjärehalvön nästa år

Kommunfullmäktige kommer vid sammanträdet på onsdag att åter behandla frågan om den postala omorganisationen på Bjärehalvön. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att vidhålla vad i ärendet sagts, samt att till Postdirektionen hemställa att den planerade indragningen av poststationen i Västra Karup ej kommer till stånd.

Som bekant har kommunfullmäktige tidigare beslutat om uppvaktning för kommunikationsminister Bengt Norling i ärendet.

Postdirektionens motivering

Postdirektionen i Malmö konstaterar i skrivelse att kommunstyrelsen gjort invändningar mot de föreslagna indragningarna.

— Det var från början avsett att omläggningen skulle ske i samband med att poststationsföreståndare Blenda Petersson i Västra Karup erhöll begärt avsked med pension fr. o. m. 1 juli 1972. Med anledning av kommunens invändningar uppskötts emellertid den planerade omläggningen. Som bekant uppehåller Blenda Petersson alltjämt poststationsföreståndarbefattningen i Västra Karup. Hon blir 65 år den 7 maj 1974.

Ingen förändring av antalet hushåll i Västra Karups och Ramsjöstrands adressområden har skett sedan undersökningen gjordes i början av föregående år. Däremot har Poststyrelsen skärpt kraven på direktbetjäningsunderlag för postanstalter. Numera krävs minst 200 hushåll i ett samhälle som skall betjänas av posten. I det område, som enligt Postverkets bedömningsgrun-

der kan anses utgöra direktbetjäningsområde för poststationen i Västra Karup, finns fortfarande ca 85 hushåll av vilka ett 20-tal redan har lantbrevbäring.

Av mångårig erfarenhet vet vi att även resterande 65 hushåll med förde kan betjänas med lantbrevbäring. Särskilt äldre människor utan tillgång till bil brukat tycka mycket om lantbrevbäring sedan de vant sig vid hur den fungerar. Antalet bofasta hushåll i hela Ramsjöstrands adressområde är endast 189, d. v. s. sju färre än vid undersökningen. Antalet är alldeles för lite för att utgöra underlag till de två nuvarande-relativt kostnadskrävande postanordningarna.

Omorganisation 1/9 1974

— Eftersom det under denna uppkomna "väntetiden" inte skett något i området som motiverar ett avsteg från de ursprungliga planerna, har postdirektionen beslutat att planerad omorganisation skall ske den 1 sept. 1974. Den innebär i stort följande:

1. Lantbrevbäringen i Ramsjöstrand, Torekov och Västra Karup ändras att utgå från Båstad.

2. Poststationen i Västra Karup ersätts med lantbrevbäring från Båstad.

3. Poststationen i Ramsjöstrand blir övergångsvis kvar för betjäning av invånarna i Ramsjö by. Det är dock avsett att även denna poststation — i samband med framtida vakans på föreståndarbefattningen — skall ersättas med lantbrevbäring från Båstad.

4. Torekovs samhälle och närmast angränsande område utgör ett självständigt adressområde med bibehållen postanstalt och nyinrättad stadsbrevbäring.

5. De ursprungliga planerna på en särskild lantbrevbäringslinje sommartid för betjäning av invånarna i fritidsområdena på Bjärehalvöns sydsida har ändrats. Det har nämligen visat sig att sommargästerna endast i mycket obetydlig omfattning utnyttjar lantbrevbärens speciella service i form av värdförmedling. Det är därför avsett att invånarna i Segelstorsstrand, Angelsbäcksstrand Glimminge plantering, Möllhultsstrand och Mäsingestränd efter omläggningen skall betjänas med stadsbrevbäring sommartid (fr. o. m. sommaren 1975). Det är alltså meningen att lantbrevbäringen skall befrias från betjäningen av huvuddelen av de tillfälliga hushållen. Detta beräknas ge önskvärd förbättring för de bofasta hushållen i form av stabilitet i lantbrevbäringen.

God ersättning

— Sammanfattningsvis innebär de mest märkbara förändringarna att poststationens kunder i Västra Karup — längre fram också Ramsjöstrand — får god ersättning för poststationen i form av lantbrevbäring. I Torekov sker en angelägen serviceförbättring i och med att invånarna i samhället får postutdelning. Vi hoppas och har anledning tro att invånarna på Bjärehalvön — även de i Västra Karup — bli fullt belåtna med förhållandena efter omläggningen, lyder slutklämmen i postdirektionens skrivelse till kommunstyrelsen.